

26^e Zondag door het Jaar A

Beste broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,

Laten we nadenken over wat de Heer ons vandaag leert, vooral door de lezingen uit de Heilige Schrift.

In de eerste lezing uit de profeet Ezechiël (18, 25-28) zien we dat:

Wie goed doet, leeft, want God is de Goedheid zelve en wie Gods wil volgt, leeft met Gods leven. Zij die zondigen, kwaad doen, onrecht doen, zullen sterven, omdat zij tegen God ingaan, die het Leven zelf is. Maar bekering is altijd mogelijk. Zelfs zij die kwaad doen kunnen zich bekeren en de weg van het goede kiezen en leven, met de hulp van Gods genade. Maar ook zij die goed doen, kunnen van het goede pad afvallen als ze zelfvoldaan worden. Om het goede pad te vinden en te bewandelen en het eeuwige leven te bereiken, hebben we Gods hulp nodig, Zijn genade. Jezus Christus is ons voorbeeld voor hoe goed te doen en God te behagen, maar Hij is ook het voedsel dat ons voedt met Gods leven en genade, door de Heilige Eucharistie, waardoor we heilig worden, Gods wil leren kennen en vervullen, en groeien in liefde voor God en de naaste, wat ons leidt naar het eeuwige leven, door, met en in Jezus.

De tweede lezing, uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, laat ons dat zien:

Opnieuw is Jezus ons voorbeeld om het eeuwige leven te bereiken. We moeten God en Gods plan op de eerste plaats zetten. We moeten onszelf vernederen en Gods plan voor ons volgen, zodat God in ons verheerlijkt wordt. Als we dit kinderlijke voorbeeld van Jezus ten opzichte van Onze Vader volgen, dan zal God ons ook een aandeel in Zijn glorie geven, een aandeel in het eeuwige leven dat Jezus Christus in Zijn Menselijkheid voor Zichzelf en ook voor ons heeft gewonnen. Hij nodigt ons uit om achter Hem aan te gaan naar een nieuw, hemels leven met God en alle heiligen die ons zijn voorgedaan. Maar om deze hemelse heerlijkheid te bereiken, moeten we eerst toestaan dat God ons leidt langs dezelfde weg die Jezus ging, een weg die trouw vereist, gehoorzaamheid aan God ondanks vernedering, zelfs lijden en dood aan het kruis. Omdat Jezus God en Zijn wil liefhad, zelfs tot in vernedering en dood, heeft Onze Vader Hem in Zijn Menselijkheid beloond met opstaan, onsterfelijk leven en de eeuwige vreugde van het visioen van God Zelf. Zo'n wonder was nooit eerder mogelijk geweest voor de geschapen mensheid, totdat Jezus, zowel Goddelijk als Menselijk, het voor ons won - eeuwig leven door, met en in Jezus.

En laten we eens kijken naar wat Jezus ons leert door middel van zijn woorden tegen de hogepriesters en de oudsten in de evangeliëlezing uit Matteüs:

Hier zien we dat alleen maar willen wat God wil, God willen behagen, niet genoeg is om onze liefde voor God te bewijzen. Woorden zijn gemakkelijker dan daden, gemakkelijker dan echte bekering. Alleen degene die zichzelf vernedert voor God en uiteindelijk Gods wil doet, is een echt liefhebbende zoon of dochter van God, een echte broer of zus van Jezus Christus die ons in Zijn Menselijkheid heeft laten zien hoe we God, onze Vader, moeten liefhebben. Jezus beschuldigt de priesters en de oudsten van hun gebrek aan ware liefde voor God, van hun hardheid van hart. Ze wilden niet geloven in Johannes de Doper, de profeet die gezonden was om het volk op te roepen tot berouw en bekering tot God, als voorbereiding op de komst van Jezus. Ze wilden niet doen waartoe Onze Vader hen opriep, hoewel ze beweerden God te respecteren en te vertegenwoordigen. Ze waren te comfortabel in hun eer en positie om zich voor God te vernederen op de manier die Johannes de Doper van hen eiste. Ze konden hun zondige situatie en behoefte aan bekering niet toegeven, maar stonden klaar om anderen van zonde te beschuldigen. Maar de tollenaars en de ontuchtige vrouwen

maakten zich geen illusies over hun eigen zonden en verwelkomden de doop van Johannes en het nieuwe leven dat het hen kon geven als ze zich zouden bekeren en Gods wil zouden doen - wat goed is -, en zonde en dood, die tegen Gods levengedende wil ingaan, zouden vermijden. "Ik wil niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekere en leve." Zegt de Heer door de profeet Ezechiël (33,11).

Broeders en zusters, moge de Heer Jezus Christus onze harten verzachten om Gods stem te horen en ons naar Hem toe te keren. Moge ons berouw waar zijn zodat we onze zonden belijden, de obstakels tussen God en ons, tussen ons en onze naaste verwijderen. We zijn allemaal broeders en zusters in Jezus, kinderen van God Onze Vader, die ons uitnodigt om in zijn wijngaard te werken, zodat we zijn wil kunnen vervullen, zijn heilsplan om ieder van ons met God te herenigen, door de genade en het voorbeeld die ons door, met en in Jezus gegeven zijn. Laten we onszelf vernederen en ons bekeren tot de Heer, door Jezus, zodat we, God boven alles liefhebbend en onze naaste als onszelf, God mogen behagen in dit leven, zijn Hemelse Koninkrijk mogen binnengaan en eeuwig mogen leven in het vreugdevolle visioen van God Onze Vader, met Jezus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer en Broeder, en met Maria, Johannes de Doper en alle heiligen die Jezus zijn gevolgd naar de heerlijkheid. Amen.